

ORD ER SOM VIND [tekster]



Trackliste:

1. Glem
2. Falder ikk' for dig m. Bashir Billow
3. F*uckedupidig
4. Vind
5. Ord er så lette
6. Omvendt lom'tyv-teknik
7. Hva' nu hvis m. Zaki
8. Dedikeret
9. Mit folk
10. Cirkler
11. Epilog

#1: Glem

1. vers

Glem hvor han vil hen - det' hvor han er fra
27 - 00, alle hans brødre er klar
Fjorten år gammel - barn nummer fire
Men bare et papir i systemets arkiver

Der dokumenterer
Han er et af de mennesker, der kun har højre og venstre til kommunikere
Og mor hun går derhjemme, far var job
Indtil kort tid siden, så blev markedet fucked

Begge analfabeter, men alt kan ske så
Han drømmer om Ph.D. i gadens ABC'er
Storebror sidder inde, selv står han ud
Som lidt dårligere begavet, så hvem står for skud?

Aldrig lært at smile - vil ikk' være til grin
Han har lært at være kold, militær disciplin
Men viser tænder som en løve, vil ku flyve som en ørn
Bastard af lyset, en af skyggernes børn

Omkvæd

Spørg hvordan det går og du hører
Holder ud
I din gård, på din gade i din by
Holder ud
Trækker vejret dybt ind, ungdommen
Holder ud
De holder ud, holder ud, holder ud
Hvis du ser hvordan de går, er det klart de
Holder ud
I dit land, union, jordklode
Holder ud
Lukker øjnene dybt i, ungdommen
Holder ud
De holder ud, holder ud, holder ud

2. vers

Glem hvor han vil hen – det' hvor han er fra
22 - 00, det hans livs formular
Født i, 03 - på en novemberdag

Med sin mor og lillesøster på femte sal

Hans øjne de er store - vipperne er lange
Blikket siger svigt, munden siger at han ikk' er bange
Og at alt er perfekt
Kan ikk' læse eller skrive - taler gadens dialekt
(Men aner det ikk')

Han er uimponeret, kører rundt i kvarteret,
To på en cykel - med et dæk der' punkteret
Han vil virk' rå
Imod systemet og han hader Pia K.
(Uden at vide hvorfor)

Mentaliteten sort hvid
Endnu et barn i flokken, som de med stor flid
Bruger tid på at få gjort blid
Men viser tænder som en løve, vil ku flyve som en ørn
Bastard af lyset, en af skyggernes børn

Omkvæd

Omkvæd outro:

Hvis du ser hvordan de går, kan du se de
Holder ud
Nørrebro, KBH, hele Sjælland
Holder ud
Holder balancen, ungdommen
Holder ud,
De holder ud holder ud, holder ud

Hvis du ser på hvad de får, forstår du de
Holder ud
Jylland til Fyn, og hele Danmark
Holder ud
Det svært at holde det inde, ungdommen
Holder ud
De holder ud, holder ud, holder ud

#2: Falder ikk' for dig m. Bashir Billow

1. vers

Vil du, tro på mine ord - selvom min stemme er mixet?
For de tror ikke på politikere, deres stemme er fixet
Men husk aldrig at være normal, glem hva' de siger tøs
Lad os være illegal, ligesom folk der er papirløs'

Langt væk fra deres ideer om sandhed og løgn
Der' en flod som jeg dykker i og vasker mine øjne
Ay - hop i med mig, ka-ka-kast dig i nøgen
Sammen plasker vi, kaster vores masker i røgen

Og jeg hvisker dig hemmeligheder dybt fra mit sind
Som at din lyd gør mig døv - dit lys gør mig blind
Så hjempige - vent lige
Lad os sammen bygge et hus i grænselandet mellem det umulige og nødvendige

Vidste du der er 100 måder at kysse jorden på
1000 veje mellem du og jeg som vi burde gå
Jeg burde gå - selvom jeg har svært ved at få nok
Men jeg falder ikk' for dig, jeg daler til top

Omkvæd (Bashir Billow)

Tænk hvis jeg kom hen og sagde
At du sku' ta' med mig tilbage
Til et sted, hvor ingen ord
Viser vej til hvor vi bor

2. vers

Bare kom med mig yo
For du ved jeg ved hvad du gemmer på
Vores dialog kan være den første side i glemmebogen
Og du har ikke noget at forklare
For jeg har set at dine øjne de er åbne ar

Set de nederlag der gemmer sig nede dit i blik
Det hedder X-factor, Lauryn Hill, ikk' DR1
Og det brænder dine nælder
Men du lærer at kærlighed er langt mere kompliceret end hvad sangene fortæller

Så kom
Stå op med mig - på kanten til morgen
Dit smil er for min lykke hvad en panser er for loven

Hov - prøver bare at sige jeg lader dit smil tage mig
Skriver dit navn på min blok som graffiti maler

Let som en tanke, men tungt som et sind
Kærlighedens paradoks er en underlig ting
Som en frihed der befaler min krop
Men du ved jeg falder ikk' for dig, jeg daler til top

Omkvæd

Ekstra omkvæd:

Det hvad jeg tænker på hver eneste dag
Om du ville ta' mig med tilbage
Til et sted, hvor ingen ord
Viser vej til hvor vi to bor

Bro (Bashir Billow)

Din lyd gør mig døv
Dit lys gør mig blind
Dit kys på min kind
Er som en ild der farer vild
Blir' til lyn i mit sind
Din lyd gør mig døv
Dit lys gør mig blind
Dit kys på min kind
Er som en ild der farer vild
Gir' lyn i mit sind

Cuts (DJ Graded)

Omkvæd

#3: F*uckedupidig

Intro:

Blink, bare et øjeblik
De ber' mig åbne mine øjn', men forstår jo ikk jeg

Fucked up i dig, jeg
Fucked up i dig, jeg
Fucked up i dig...

1. vers

Sæt dig og ned og dans med mig
(dans med mig)
Bestiller floskler i baren
Overtrækker blod fra mit hjerte
der [...] slår sin alarm

I en losseplads af larm
Nynner livets tema
Splittet som et atom (Hiroshima!)

Hop op på min piedestal
Stop op ved mit sindelag
Grænsen mellem helt normal og...bindegal

Ligger jeg på bunden (bundet)
Med dine ord i mine hænder
Mine tanker undslupne fanger
Født omme bag lukkede tremmer

Hvisker at lykken er en bobbel (bobbel)
Fuldstændig proppet (proppet)
Blæst op af tomhed
Og parat til at springe

Synger dit navn
I hver en mikrofon i København
Der hvor drømme eksploderer i tusind stykker af savn

Omkvæd:

Blink, bare et øjeblik
De ber' mig åbne mine øjn', men forstår jo ikk jeg

Fucked up i dig, jeg

Fucked up i dig, jeg
Fucked up i dig...

De ser det ikk',
De hører det ikk',
Folk de snakker og forklarer mig jeg ska' la' det lig' jeg

Fucked up i dig, jeg
Fucked up i dig, jeg
Fucked up i dig...

2. vers
Stå op og hvil med mig
(hvil med mig)
Ser frem mod glemte minder
Glemte verdens kvinder
Flirter nu med smertens veninder

De minder mig om dig - minder mig om dig
Minder-minder mig om dig.

Hver gang mit hjerte slår
er det som en dommers hammer
Der rammer iskoldt
Henviser mig til det koldeste kammer

Føler mig for ung til at forstå
Føler mig for bange til at grine
Føler mig for gammel til at skrive sange
Om at det hele bare er fint

For lykken er en bobbel (bobbel)
Fuldstændig proppet (proppet)
Blæst op af tomhed
Og parat til at springe

Synger din sang
Lommer af stilhed fyldes med larm
Mens min ære eksploderer i tusind stykker af skam

Omkvæd

Bro
Fucked up i dig x 8

Outro

(Rezwan Farmi)

Nu hvor du er væk

Nu hvor du er væk

Åbner mine øjne

Men du stadig væk

(Vakili)

Når jeg tænker tilbage, kan jeg se

Det først når vi falder vi lærer at flyve

Ved du hvad jeg mener

Har du set det ske? Fløjet så højt op

Det svært at tyde - sandhed fra løgn

For enhver kan lyve

Fylt op din øjne med attitude

Set hvordan tankernes skygger

De banker og bygger,

Konspiration i hver en gyde

Uh - ambitioner jeg havde om du og jeg

Ret dum, blind for det faktum

Jeg var meget ung og ku' ta fejl

For det gjorde jeg dengang

Det gjorde jeg dengang

Det gjorde jeg dengang

Og mine ord de' mange

Men da jeg indså du var noget mine ord ikk' ku' fange...

#4: Vind

Tror du på ting?
Eller tror du på hvad jeg siger
Ved du ikk' at ord kan forsvinde?
Ved du ikk' at ord er som vind?
Ved du ikk' de suser fra mund til mund
Og de kun bor i dit sind?
Ved du de ikke misbruges til krig eller for at score en kvinde?

Tror du på lykke?
Og tror du på for at nå den der kan ord gøre nytte?
Ved du ikk' i ulykkelighedens kammer
Der er ord kun et smykke?
Ved du ikk' at ord kan få en mand der ikke kan gå til at løbe
Ved du ikke at ord er som vind?

(Forsvinder som støv)

De siger jeg siger mine ord for hurtigt
De ved ikk' de hører dem for sløvt
De ved ikk' jeg tænker de tanker i et tempo der gør ørene døve
De ved ikk' det ikke nytter at løbe
De ved ikk' mine ord de griber om sig ligesom klør på en løve
De ved ikk' mine ord er en storm

De ved jeg Va-va-vakili
Ved jeg har ild i mine øjne
Men mon at de ved at jeg uden ord blot er lille og nøgen?
Mon de i virkeligheden ved, sandhed er tvilling til løgn?
Hvor mange der mon ved, at vind er i familie med røgen?
Ord er som vind

#5: Ord er så lette

Intro

Ord er så lette at sige
Ting er så svære at gøre

(Exempler)

Og det sku' ikk' være sådan her

Ord er så lette at sige
Ting er så svære at gøre

1. vers

Kærlighed kan skære som en dolk
Ironisk hvordan det bedste i livet kan gør det værste ved folk
For mørket vrimler med individer hvis agenda er styg
Og selv kærlighed det kaster en skyg'

Hvor de går på jagt
Får atter tørst, når mindreværdet er allerstørst
Til de får smagt
Fra hver en tank i dit hjertes bank

Ta' den smukkeste kvinde,
Og find en masse mænd der vil sige hva' som helst
Bare for at få lov til at stå tættest på hende
Nogen er offensive, mens andre vender kinder
Ah, så mange spil mellem mænd og kvinder

For prøv at hør her jeg kendt' en pige
Det smukkeste smil - hun var lykkelig
Og havde nok i sig selv men ikke helt og så mødtes vi

Omkvæd

(Exempler)

Og det sku' ikk' være sådan her

Ord er så lette at sige
Ting er så svære at gøre

(Exempler)

Og det sku' ikk' være sådan her

Ord er så lette at sige
Ting er så svære at gøre

(Exempler)

Og det sku' ikk' være sådan her

Ord er så lette at sige
Ting er så svære at gøre

(Exempler)

Og det sku' ikk' være sådan her

Ord er så lette at sige...

2. vers

Kun på sit tyvende år
Sku snart lære at dem der gør dig allerlykkeligst
Os' kan skære de dybeste sår
Hun virkede uinteresseret
Men det gjorde det bare bedre
I anerkendelsens ræs er det fuld fart videre

Jagten gik ind
Så fangede jeg hende
Men ku stadig mærke at hun var bange for at luk' mig ind
Men ignorerede de ting vi siger uden ord
Fascinerede blikke og ting som hun gjorde

Der fortalt hun ville gøre
Alt for mig
Ude af balance, på kanten til at
Fald for mig
Ord er så let' at sig' - ting er så svære at gøre
Hun var den smukkeste pige
Og forfængelig som jeg var blev jeg nødt til at skubbe hende i

Omkvæd

3. vers

Og du ved jeg så hende falde, men hjalp hende aldrig op
Selv ikk' da hun lå på bunden i smerte mens hjertet bankede hendes krop
Omkom i blodets tempo
Hun tabte hjerteslag
En tromme, der lyder mere hul for hver dag

Og at mærke dit hjerte banke tomt for du har givet det ud
Det som stirre op mod himlen efter at ha' mistet sin gud
Derfor jeg' kriminel
Men yo jeg kender mennesker
Og de ting jeg har set dem gøre mod de folk som de hævder de elsker

Ah - nogen siger de syge, og ikk' kender en kur
Nogen siger de svage, andre siger det menneskets natur
Har hørt dem kalde det indre dæmoner og det kaos det gir'
Mand eller kvinde, ung eller gammel
Fælles for dem er at de siger.

Omkvæd

#6: Omvendt lom'tyv-teknik

Omkvæd

Omvendt lom'tyv-teknik
(Omvendt lom-lom'tyv-taktik)

Omvendt lom'tyv-teknik
(Om-om-vendt lom'tyv-taktik)

1. vers

La' mig forklare, alt hva' de sir
Reducerer mig til tal på papir
Det vidste jeg fra starten
Vent til det slår dig
Knippel i nakken

For de tjener stakater, lægger deres planer
Fra KBH til de forenede stater
De tror vi dum - Sivas han sagde dig
Politik er ikk' andet end teater

Frem på den scene og bring' deres taler
Pakker det ind deres kringlede regler
Store ord om al' vores kvaler
Men de gør alt, hvad kapitalen befaler (befaler)

Og når krig gir' penge, hvem vil ha' fred?
Hvem vil gør' skade?
Det hele holdes hemmeligt, og ingen ved hvad?
Det fordi sandheden gør skad'

Omkvæd

2. vers

Så forvent illusionstaktik fra dem
Omvendt lom'tyv-teknik gør blind
Sniger titusind tanker ned i vores sind
Siger det tid til at turde - men ord er som vind

Spørgsmålet er aldrig, hvem der har ret
Svaret er altid, det dem der har magt
Det nemt at få sagt
Se det på de billeder af fjender der blir' bragt

Hør de siger: Landet bløder
Af illegale polakkere og bandeledere
Pizza, taxa, bistand
Al-Aqsa terrorist på jagt efter Danmarks jøder!

Så alting på skinner - toget det kører
Stemmer fra mennesker der undrer sig dør
Derfor at stilhed er noget man kan høre
Derfor Vakili han bomber din ører...

Omkvæd

3. vers

Det accelerer
Folk de får magt og får hang til at regere
Folk der får penge, de får trang til at få mere
En bank hedder bank for det bank de serverer
De lader angsten maskere

Og du døv hvis du ikk' kan høre de spiller på frygt
Blind hvis du ikke kan se det ender forrykt
Stum for ikke at sige, det igen er forsøgt
At få os til at tro vi ikke er så tryg

Så hvem åbner op, når de banker på døren?
Hvem sidder stille, og hvem tager deres tjørn?
Og hvem - sig mig hvem, har tid til tårer for irakernes børn?
Ingen.

Så' alting på skinner - toget det kører
Og stemmer fra mennesker der undrer sig dør
Derfor at stilhed er noget man kan høre
Derfor Vakili han bomber din ører...!

2x Omkvæd

#7: Hva' nu hvis

Omkvæd (Zaki)

Hva' nu hvis
Ting vi sagde
Ting vi gjorde
Ikk' havde sat deres spor
Hva' nu hvis
Mine ord
Ting du gjorde
Ikk' havde sat deres spor

4x Hva' nu hvis

1. vers

Nogen gange prøver jeg at tænke'
Hva' nu hvis
Hva' nu hvis
Hva-hva-hva' nu hvis
Karl Marx ikk' havde løftet sin pen
Havde mine forældre fundet sammen?
Var de flygtet fra deres hjem?

Hvad mon jeg vil lave?
Hvem vil jeg være?
Hvad ville jeg mon tænke'?'
Hvor ville jeg gå hen når mit liv det kører i sænk?
(bare) tænke - ville jeg være et roligt individ?
Eller stadig bruge mine nætter på at skrive ord om at lide?

Hva med dig og mig?
Ville vi ha' stødt på hinanden?
Ville vi ha' kysset hinanden?
Ville vi ha' født en kærlighed hvor vi ville dø for hinanden?
Og ville vi stadig gøre de ting der gjorde vi døde for hinanden?
Var vi døde for hinanden?

Hvis du troede mere på dig selv
Og mindre på mig
Og hvis hele København ikke mindede om dig
Ville vi ha', indset det ikke virker
Eller være fortsat i cirkler?

Ser dig idag, og tænker hvis
Du vidste, jeg ku' læse i dine øjne
Havde du nogensinde igen prøvet at fortælle mig en løgn?
Og hvis du vidst du var som ingen anden i mine tanker
Var du mon endt med at blive som alle andre?

Omkvæd

#8: Dedikeret

1. vers

Dedikeret til en pige, der ikk' er som de andre
Med flammer i øjnene og et hjerte der banker
Lidt for stort til hendes by, der var masser hun sku' være
Kaldt' sig revolutionær – og med et venstresving

Stak hun af til hovedstaden for at ændre ting
Hvor jeg beundrer hendes mod, hun var ungdommens blod
Bevidst og passioneret, hun var fyldt med energi
Intelligent, seriøs, smuk som dyb poesi

En person som jeg drømmer om at kende
Mon hun i sit værste mareridt ku' havde drømt hvorn' det sku ende
For - hun tog et valg der var alt for tungt
Og - mistede sit land da hun var alt for ung

Hun mistede sin far da hun var alt for lille
Fik en søn, der prøvede det samme da han var alt for lille
At gøre ham glad her i livet det var alt hun ville
Men da hun mistede sin mor, der var det alt blev stille

Og jeg husker hun fortalte at rejsen går
Til Iran, og besøge det efter 16 år
Krammede sin lillebror i lufthavnen for seksten år
Ey, det noget man ej forstår

Omkvæd

Hun var - ruineret
Hendes liv - kompliceret
Står op i dag
Hun er - dedikeret
Hun var - ruineret
Hendes liv - kompliceret
Står stadigvæk
Hun er - dedikeret

2. vers

Dedikeret til en kvinde, der ikk' er som de andre
Gir' mig ild i mine øjne, for hvem mit hjerte det banker
Hende der dækker dig af, når alt falder ned
Hende der lærer dig at lære alt hvad du ved

Det først nu jeg forstår, hvorfor hun vågner i skrig
Fordi hendes hjem det blev bombet da hun kun var en pige
Fordi at syge mænd, brød ind i hendes nye hjem
Og slog det i stykker - de tog hendes mor smykker

Og da hendes mand han skred, der mistede hun sit greb
Trøstede sin søn, der var blind for hendes tab
Og hendes ulykkelighed
Og hendes ar blev så dybe, at hun druknede i de tårer som hun fyldte dem med

Omkvæd

Bro

Den her går ud til hende, der ikk' er som de andre
Vild ild i hendes øjne brændt' smerternes tanker
Dedikeret

Og som sol over bjerge stod hun atter op
Jog mørket væk med lys
Hun sagde ikk' stop
Dedikeret

Og jeg skylder hende for evigt
Ikk' fordi hun gav mig liv
Men fordi at hun forgyldt' mig med sit

Omkvæd

#9: Mit folk

1. vers

Mit folk det græder blod
Mit folk det lever
Mit folk det samler mod
Og knytter næver
For retfærdighed betrædes gaden
Brænd illusionen og smadr facaden
Ungerne forlader rede
Kom nu, kom nu

Og se mit folk det græder blod
Mit folk det lever
Mit folk det samler mod
Og knytter næver
For retfærdighed betrædes gaden
Brænd illusionen og smadr facaden
Ungerne forlader reden
Kom nu kom nu kom nu op!

Se mit folk det de kriminelle
Imod systemet
Mit folk bliver fortolket ihjel
De er problemet
De' de stemmer der råber i røgen
Ilden der ikk' kan slukkes med løgn
Drømmerne med åbne øjne
Åben-åben dine øjne!

Omkvæd:

Mit folk det græder blod
Mit-mit folk græder blod
Det-det-det græder-græder blod
Og det går
Når mit folk kæmper imod

Mit folk det græder blod
Mit-mit folk græder blod
Det-det-det græder-græder blod
Og det går
Når drømmens faner foldes ud

2. vers

Mit folk det kræver det umulige
Går med sorte hætter
Mit forholder sig uroligt
Tænker på blodige Neda
De ved det for sent
Ved at de ikk' kan vende tilbage
Som om at intet er sket
Intet-intet er sket!

Mit folk har, tigget og bedt
De har råbt nok er nok
Med en alt eller intet mentalitet står de op
Op og obstruere, volden eskalerer
Repressionsmidler mange, men folket er flere
For folket vil mere!

Omkvæd

Outro

Mit folk det græder blod
Kæmper med mod imod
Status quo vendes på hovedet
Drømmens faner foldes - foldes ud
Det går
Og mens du, hænger med hovedet
Tænk på mennesker med mod
Hør deres stemmer skriger ud
Historie skrives med blod

#10: Cirkler

1. vers

Aldrig troet på gud
Altid troet på mennesker
Men tror der mere til verden end hvad hovedet kan tænk' sig
Når min ven får en søn, samme dag min onkel han dør
Livet er et fremmed sprog i mine ører

Vil trompeterne spil?
Når livets overskrift skrives, eller er der stille?
Hvad ved jeg
Bare et A-menneske
I en B-verden
Helt alene med mine tanker, kan ikk' bære dem

Men de for mange til at overlade
Kaster dem ned i forfængelighedens dyb
Københavns overflade
Hvor mit liv har været 26 somre men
Føler jeg har brug for 26 til for at komme over dem

Men tiden tikker - som stilletterne i byen
Skarpere end de knive mænd tager med sig ud i byen
Al-alt for tit mit det er hjerte knækket ude i byen
Fascination er en ild og den blænder deres syn

Så jeg - jeg lukker mine øjne
Sl-slukker min smøg
Men har flammer i en ny
Før jeg åbner dem igen
Og ser på mit liv igennem samme tung' røg
Der slog min onkel ihjel

Omkvæd

Det går i cirkler
Mit hjerte knirker -
Slag slår i ring
Til det ikk' virker
Jeg ikk' klar til at dø
Mangler svar
Men er for bange til at søge
Bange for svaret er

Cirkler
Mit hjerte knirker
Slag slår i ring
Til det ikk' virker
Jeg så bang for at dø
Mangler svar
Men er ikke klar til at søge
Hva' nu hvis svaret er

2. vers

(Cirkler) Jeg tænker tanker tit
Om hvornår mit hjertes bank går fallit
Vil det være fyldt med lykke?
Eller tomt?
Når livets karavane vender om

Og når jeg er væk, har jeg mon kunne ændre et liv?
Når jeg i stedet for en revolver griber mig selv i at skrive?
Om eksistenser og komplekser jeg for længst lagde bag mig
Hvis det var sandt, hvorfor bliver de ved med plage mig?

Måske fordi jeg spejler mig i mennesker
Og deres fejl udgør ryggraden i mine tekster
Så hvordan skal jeg
Hvordan skal jeg fortæl'
At ting jeg skrev om andre i virkeligheden handlede om mig selv?

Hvor mange gange har jeg ligget på knæ?
Ikke i en bøn til gud
Men for at tøm' mit hoved - for spørgsmål
Hvor mange gange har jeg siddet i byen?
Ikk' for at hænge med min clique
Men fordi jeg længtes efter blik' (blik')

Ligeså mange gange har jeg lukket mine øjne
Derefter slukket min smøg
Men sat brand til en ny og betragtet mig selv
Igennem samme tung' røg
der snart slår mig ihjel
Jeg går i...

Omkvæd x2

#11: Epilog

Tilbage i '98 - der hørte jeg klassisk musik
Men aldrig lyttet til Bach
Jeg var knyttet til Pac
Og jeg var meget nøje
Selv ord jeg ikk' forstod ku jeg recitere udenad som en papegøje

Og fordi min psyke var bygget om hvilken by jeg var fra
Begyndte jeg at skrive rim om hvor syg jeg var
Men jeg var wack til rap, heldigvis fattede jeg det ikk'
Mødte Imran en dag, og sammen dannede vi en clique

Skrev på engelsk, for på dansk var jeg alt for nøgn'
Første sang hed True Story, og alt var løgn
Men det var sådan det gik ned unge og naive
Rapscenen eksploderer i de bomber vi sku' skrive

Troede vi
Lavede tracks på tracks - og jeg gav alt hvad jeg ku'
Men stadig på for lavt et niveau
Jeg var i skyggen, og min partner
Blev tilbudt deals med betingelse om at jeg ikk' var der

Men han valgte at blive ved min side
Det pinte mig at vide, det er mig der hiver ham ned
Når jeg tænker tilbage er jeg taknemmelig for de dage
Det pga. ham jeg i dag er eminent i mit fag

Og da vi gled fra hinanden, var det cool nok
Hans facon blev hårdkogt, mens min blødte op
Fik mit budskab opgraderet
Blev mere dyb og bevidst og socialt orienteret

Og i mellemtiden var jeg skiftet skrive til dansk' tekster
Indspillede og fik shows, mødte en mas' mennesker
Me-me-me-zian
Blev min producer og ven
Gik i gang med min første EP i 2005

Indtil da var min profil at lave indvandrer musik
Men min mor plejede at sige det begrænser min lyrik
Men uden et prædikat, ku' man ikke forstås
Så Vakillisme blev brugt til at sætte Vakili i bås

Og Vakilisme var hvad min debut den hed
På næste EP gik jeg dybere ned
Når alt kommer til alt blev mit hjertes barn
Ikke en kæmpe succes, men vi fik lavet noget larm

Og snart ku' du høre mit navn
Rundt omkring København
Lavede workshops med unge, og så rap gøre gavn
Og det fortalte mig
Hvor meget rap kan betyde
I en verden hvor vores ord de er alt vi har

Nu' mit album klar
10 år efter jeg begyndte at tænke rim
Folk jeg kender er nu folk man kender mainstream
Bliver jeg kendt eller glemt på en time?
Gør jeg det selv, eller gør jeg mig selv afhængig af industrien?

Hvad end det bliver, så skal de ord jeg får sagt
På hvert spor og hver takt
Ha' nerve og flow som gråd min mor hun har grædt
Så du forstod de blev bragt
Af en mand der ord-ord-ord-ordet i sin magt